

Van de Wiele houdt een veiling op 9-3

Persbericht 25 februari 2013

Op zaterdag 9 maart wordt een boekenveiling gehouden in Brugge met 778 loten. De focus van de veiling is een opmerkelijke **Ensorcollectie** van een privéverzamelaar. (samen 166 loten). Door de jaren heen verzamelde hij niet alleen boeken en (veiling)catalogen, maar ook originele grafiek, brieven, affiches, een foto en een olie op doek uit de periode 1915/1919 getiteld 'Chinoiseries'. Het is een stilleven met typische levendige maar zachte kleuren, in groen, roze, geel en lichtblauw. Het werk wordt 30.000 tot 40.000 euro geschat.



In de namiddag wordt verder nog grafiek verkocht van Frans **Masereel**, Jules **De Bruycker** en tekeningen van Constant **Permeke**, George **Minne**, Frits **Van den Berghe** en Emile **Claus**.

Later op de middag komen de oude drukken en handschriften aan bod. (samen 294 loten). De oudste wiegendruk die aangeboden wordt,

is een **kruidboek** gedrukt in Leuven rond 1486. (lot 634) Op elk blad is een kruid afgebeeld met een uitleg over de gunstige of schadelijke werking van het kruid. (schatting 32.000 – 35.000 euro). Er is ook een 'Nieuwen Herbarius' van Fuchs, uit 1545 te koop, met teksten in het Nederlands (lot 613)



Er wordt ook een **aflaatbrief** op perkament verkocht, gedrukt in Oudenaarde in het jaar 1480. (lot 633) De drukker, meester **Arend de Keyser**, verwijst erin naar de oorlog tegen de Turken en de verdediging van het christelijke bolwerk Rhodos. In die beruchte periode was paus **Sixtus IV** aan de macht, de paus naar wie de Sixtijnse Kapel is vernoemd. Paus Sixtus IV had een goede reputatie voor hij aan de macht kwam, maar werd controversieel doordat hij zijn neefjes tot kardinalen benoemde, één neefje werd al kardinaal aan 17 jaar. In 1471 had Sixtus IV opgeroepen tot

een nieuwe kruistocht tegen de Turken. De aflat die te koop is wordt 2000 – 3000 euro geschat.

Er wordt ook belangstelling verwacht voor een vijftal **16^e eeuwse bijbels**, o.a. een Liesveltbijbel uit 1534 en een bijbel gedrukt bij *Willem Vorsterman* rond 1530.



In de voormiddag worden boeken over lokale geschiedenis geveld, ook foto's van de Eerste Wereldoorlog (loten 144- 150). Er is ook een rubriek Nederlandstalige literatuur waarin o.a. handschriften van Stijn **Streuvels** worden aangeboden (loten 172-174).

De kijkdagen vinden plaats vanaf zaterdag 2 maart dagelijks van 11u tot 18u, op woensdag tot 20u, maar niet op zondag.

Locatie: de veilingzaal in Groeninge 34



Marc Van de Wiele is antiquaar te Brugge sinds 1975. Hij specialiseert zich in boeken van de 15de tot de 18de eeuw, kunst, geschiedenis en Belgicana. Hij is lid van de Belgische Beroepskamer van Antiquaren (CLAM/BBA), deel van the *International League of Antiquarian Booksellers* (LILA/ILAB). Sinds 2003 organiseert hij regelmatig veilingen van antiquarische boeken. De veilingen hebben plaats in de eigen veilingzaal in Groeninge in het historische centrum van Brugge. Zijn echtgenote, *Anette Van de Wiele* en zijn dochter *Nathalie Van de Wiele* (licentiate in de Romaanse talen) werken met hem samen. *Bénédicte Visart de Bocarmé* (licentiate geschiedenis) versterkt het team. De geïllustreerde catalogoog staat online op www.marcvandewiele.com

